



# MANILA

NINA EVA PEPIJN



## HOI ALLEMAAL!

Hier weer een kindernieuwsbrief van ons. In de vorige kindernieuwsbrief kon je leren tellen in het Filippijns, en een Filippijns liedje leren. Is dat een beetje gelukt? Deze keer gaat het speciaal over een paar dieren in de Filippijnen. Vorige week hadden we Herfstvakantie en toen zijn we een paar dagen naar het strand geweest. Het was heel leuk en erg mooi weer. We zijn naar een soort dolfinarium geweest en daar mochten we een dolfijn aaien. In de buurt van het vakantiehuisje waren wilde apen! Hoe gaat het met jullie? We hoorden dat jullie ook bijna Herfstvakantie hebben? Veel plezier!

*Lieve groetjes van Nina, Eva en Pepijn*



Filippijns Spookdier



Dolfijn

Deze dolfijn deed allerlei kunstjes in het waterpark. Aan het eind mochten we haar aaien en op de foto. Ze heet NARA en ze is een TUIMELAAR. In de Filippijnen leven dolfijnen en walvissen in het wild. In het park waar wij waren, worden ook zieke en gewonde dolfijnen verzorgd.

Een van de zeldzame dieren in de Filippijnen is het **Filippijnse spookdier**. Het komt alleen in de Filippijnen voor op een paar eilanden. Helaas hebben we die nog niet gezien (hij komt niet op ons eiland voor). Hopelijk gaat dat nog eens gebeuren. Het is een klein zoogdier van ongeveer 15 centimeter groot. Hij heeft een ronde kop die bijna helemaal rond kant draaien (beetje zoals bij een uil). Hierdoor kan hij goed om zich heen kijken. Hij kan namelijk zijn ogen niet draaien. Zijn grote ogen staan zelfs vermeld in het Guinness Book of Records als de **grootste ogen** van een zoogdier ter wereld! Het Filippijns spookdier is een nachtdier. De grote ogen zorgen ervoor dat hij 's nachts goed kan zien.



# APEN

Onderweg naar het vakantiehuisje zagen we dit verkeersbord.

'Monkey' staat er op. Dat betekent natuurlijk 'Aap'.

We hebben ze ook echt vanuit de auto langs de kant van de weg gezien!



We hebben een stuk of 15 gekko's in huis. Overdag zien we ze niet, maar 's avonds en 's nachts komen ze tevoorschijn om muggen en nachtvlinders te vangen en op te eten. Ze lopen over de muur en over het plafond. Ze kunnen heel snel rennen! Ze zijn tussen de 3 en 12 centimeter lang.



## IEE! Kakkerlak!



Ja, ook die zitten in ons huis. Maar we vinden ze eng en vies. Pappa en Mamma leggen soms gifdruppels neer. Die eten ze dan op en dan gaan ze gelukkig dood.

Wil je deze nieuwsbrief in kleur bekijken? Of nog eens een oude kindernieuwsbrief lezen? Ga naar:

[kids.hansenannemarie.nl](http://kids.hansenannemarie.nl)

Wat we wel elke dag zien zijn mieren, mieren, mieren. We moeten zo min mogelijk knoeien met eten in huis, want er komen heel snel heel veel mieren op af, in alle soorten en maten!