



MANILA MAIL

NINA EVA PEPIJN



Hallo allemaal,

Eindelijk weer een berichtje van ons! Deze kindernieuwsbrief heet nu niet meer Engelandpost, maar "Manila Mail", want we wonen nu in Manila in de Filippijnen. Weet je nog dat onze vader en moeder vertelden over de gekko heeft een heel belangrijke nare ziekte (malaria) verspreiden op een Gekko. Je voelt je nog jong voor mensen in de zending is een al ben je misschien jong of klein. Je voor kinderen in arme landen." Hierboven zie je een foto van een gekko die in ons huis rondloopt!



NINA:
De Filippino's gebruiken
GEEN mes bij het eten.

Ze schuiven met hun
vork het eten op hun lepel en daar eten ze dan mee.

Voor ons

soms nog wel lastig, vooral als je een stuk vlees bij je eten hebt.
vork of met je lepel. Ze eten
willen liever brood

Probeer dat maar eens te 'snijden' met je
hier heel vaak rijst (3 keer per dag). Wij
dus dat bakt mijn moeder dan zelf.

Soms als we naar het winkelcentrum
lopen, komen we langs een heel arme
familie die bedelt. We geven dan
de vader wat geld en de

kinderen een
cracker. Met
kerst hebben we
een cake gebracht
en wat speelgoed. Dat
vonden ze leuk.



EVA: Ik ben deze week voor het eerst naar school geweest! Dat was echt super. De eerste dag was wel spannend, maar daarna vond ik het leuk. Ik heb een heel lieve juf (juf Wilbur) voor de gewone vakken. Voor Crea en Tagalog (Filippijnse les) en gym heb ik een aparte juf of meester. De school heeft een leuk schoolplein, helemaal met een dak erboven, anders is het te heet in de zon. Ze hebben ook een sporthal en een zwembad en een theaterzaal. Het is dus best wel groot, maar dat komt ook omdat er een middelbare school is. Je kunt op deze school



Bedankt voor
het **BIDDEN** en
SPAREN!

PEPIJN: Hier in de stad zijn heel veel kleine wijkjes. Om die wijken in te komen moet je langs bewakers. Die kijken wie er binnenkomt. In het begin vond ik die bewakers een beetje eng. Ze lijken op politieagenten en je ziet ze overal, ook in de winkels en bij de banken, soms met grote geweren! Maar nu ben ik eraangewend.



blijven tot je ongeveer 18 jaar bent.



Meer weten? Kijk op:

www.hansenannemarie.nl