

Engelandpost



Hallo allemaal!
Hoe gaat het met jullie?

Met mij gaat het goed. Ik zit in klas 4 H, bij Miss Higgins. De eerste dagen op school waren best een beetje saai, want ik verstond er niets van 😊. Nu kan ik al steeds meer Engels verstaan en ook al wat zeggen in het Engels. Elke dag moet ik huiswerk maken. Op school hebben we nu een project over Water. Alles is versierd met blauwe slierten enzo. Zodat het net een zee lijkt. Ik heb ook al wat vriendinnetjes gemaakt.



Hoi!

Ik zit bij Mrs Thomas en Mrs Lidstone in de klas. Ze zijn erg lief. Ik heb een ketting met plaatjes voor als ik iets niet begrijp. Maar die heb ik nu niet meer nodig, want ik begrijp steeds meer. Ik kan ook al wat Engelse woordjes zeggen! Wij hebben een project over Kastelen. Onze klas is versierd als een kasteel en volgende week gaan we een echt kasteel bekijken. Je kunt op school erg leuk buiten spelen. Er is een groot grasveld met allemaal leuke verstop-bosjes. Daar kan ik met mijn vriendinnetjes leuk in spelen. Als we hier in de kring zitten moet je in kleermakerszit op de grond zitten. Daar gaan je benen soms best wel een beetje pijn van doen.



OMGEKEERD OMGEKEERD

Hier in Engeland doen ze veel dingen op z'n kop, omgedraaid, omgekeerd...

- Taart als toetje
- Fietsen en autorijden aan de verkeerde kant van de weg (links)
 - Na-rood-komt -oranjestoplichten
- Warme kraan rechts, koude kraan links
- Eerst het huisnummer, dan de straatnaam

Engelandpost



Hallo!

Ik ga ook al naar school. Ik heb twee hele lieve juffen. Miss Nicks (daar moeten we soms wel een beetje om lachen omdat haar naam zo grappig klinkt 😊) en Miss Malone. Ik vind het best leuk op school en ik kan zelfs al in de klas het Engels tellen. Tegen mijn vriendjes praat ik gewoon Nederlands en zij praten gewoon Engels terug. We hebben ook een leuk buurjongetje waar ik samen met Eva leuk mee kan spelen.



ONS ADRES

Post ontvangen vinden we natuurlijk altijd erg leuk. Ons adres is:

**69 Laynes Road
Gloucester
GL3 3 PX
Groot-Brittanië**

Dit zijn onze schooluniformen. Elke dag moeten we een nette grijze broek of rok aan met een wit poloshirt of een geruit jurkje. Daaroverheen hoort een blauw vest. Zwarte schoenen eronder en klaar zijn we! Weten jullie wat wel jammer is? We moeten hier ELKE DAG tot 15.15 uur naar school. Dus we hebben niet meer een middag vrij. Gelukkig doen we heel leuke dingen op school. Maar we missen onze vriendjes en vriendinnetjes van de Wilhelminaschool soms best wel.



wil je meer weten over ons, kijk dan op:

www.hansenannemarie.nl