



Gebedsbrief

Hans & Annemarie
Nina, Eva en Pepijn



Lieve mensen,

Dit is onze eerste gebedsbrief. De afgelopen weken zijn druk en spannend geweest. Maar de verhuizing en de weken erna zijn allemaal erg goed gegaan. We zijn al aardig gesettled en hebben de afgelopen weken ook de tijd gehad om nog een beetje vakantie te hebben. Het huis voelt al echt als een 'thuis'. We zijn **dankbaar** voor de rust en vrede die we ontvangen en dat er zoveel mensen met ons meeleven en voor ons bidden.

*'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.*

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en ik weet:

Hij is mij steeds nabij.

Aan de tekst van dit liedje hebben we de afgelopen tijd veel gehad. We ervaren en **danken** dat God bij ons en onze kinderen is en dat Hij voor ons zorgt.

Nina en Eva zijn vorige week voor het eerst naar school geweest. De eerste week was best pittig, zowel voor de kinderen als voor ons. We vinden het best lastig om te zien dat ze het moeilijk en spannend vinden om naar school te gaan. Eva heeft hier het meeste moeite mee omdat ze minder zelfvertrouwen heeft en wat faalangstig is. Gelukkig komen beide meisjes blij uit school en zijn ze steeds positiever. We zijn dankbaar dat ze steeds meer wennen, het leuker vinden, lieve juffen hebben en het minder spannend vinden om naar school te gaan. Ze hebben al wel wat vriendinnetjes gemaakt. Maar Nina vindt dit ook best lastig omdat ze haar niet verstaan en zij hen ook niet, dus is het moeilijk om echt contact te krijgen met andere kinderen. Dit mist ze soms best wel. We hopen dat ze zich snel helemaal thuis voelen en de taal snel leren. Willen jullie hier ook voor **bidden**?

Volgende week starten wij met onze studie op Redcliffe. We beginnen met een paar introductiedagen en maandag 26 september starten echt de lessen. Het lijkt ons best pittig om weer te studeren en tegelijkertijd voldoende tijd, aandacht en energie voor de kinderen te hebben. We vragen jullie **gebed** hier voor.

Hartelijk dank voor jullie meeleven en gebed.

Groetjes van Hans, Annemarie, Nina, Eva, Pepijn

